

על הספר: המתמודד

מחברים: מחבר/ת: הירשמן רוב, ניר

סימן מדף: היר

מספר מיון: ס

משפט אחריות: ניר הירשמן רוב ; עורכת הספר: אורנה לנדאו

מדיה: ספרים

סוג: ספר

ז'אנר: ספרות יפה

קהל היעד: מבוגרים

עמודים: 176 עמודים

גובה: 21 ס"מ

מוציא לאור: שתים: בית הוצאה לאור

שנת הוצאה: 2024

מקום הוצאה: ישראל

מסת"ב: 9789659319657

מס. מרכז הספר: 24-2848

שפה: עברית

תאריך קטלוג: 15/01/2025

מילות מפתח: ישראל, פוליטיקה, פוליטיקאים

תקציר:

"נכנסתי. הנוכחים, שהיו עסוקים בשיחות אחד עם השני, לא התייחסו. סרקתי את הרחבה, רושם בראש פרצופים חצי מוכרים מאירועים מפלגתיים, ומחפש למי ללחוץ יד בחום או לחבק חיבוק מיוזע וספוג אודו-טואלט מהמדף של הבזול בסופר פארם. זה המקום של כל העסקנים, ותכף יגיע הזמן לעשות קצת פוליטיקה. המוזיקה נפסקה, ואל במה מאולתרת צעד איש קטן בחולצת וי שחורה. לא הצלחתי להזיז

ממנו את העיניים. הוא נראה כמו גרסה של גבי עמרני שנופחה בלחץ אוויר. הוא צעד בעוז ולקח את המיקרופון של הבידורית שעמדה בצד הרחבה. זה נראה כאילו הוא הולך לשאת נאום, אבל למרבה השמחה והתדהמה, הוא התחיל לשיר: "זהו יומו הגדול של ערן בלום. הוא כבר במשכן הכנסת ומחכה להשבעה, בדקות הקרובות הוא יעשה את המעבר הגדול ביותר של חייו – לא עוד יחצן דהוי, אלא איש ציבור, אחד מ־120 הנבחרים של ישראל. אבל משהו מעכב אותו. ערן לא מצליח להגיע להשבעה של עצמו ובמקומה הוא מוצא את עצמו מספר לבחור זר כמה נמוך צריך לרדת כדי לשבת על כורסאות עור הצבי של מליאת הכנסת. המתמודד לוקח את הקוראים למסע אל נבכי הפוליטיקה הקטנה של המפלגות הגדולות. אל הפריימריז, אל החדרים החשוכים של קבלני הקולות, אל הדילים המושחתים והיחסים הרקובים שעושים את הפוליטיקה הישראלית. ניר הירשמן רוב, מתמודד כושל בפריימריז בעצמו, מספר בהומור ובחדות על עולם שבו מילים הן הסוואה, מחמאות הן סכינים, והקרבת קורבנות היא פרקטיקה יום־יומית. המסע שעובר ערן בלום הוא מסע לפסגה ולהצלחה – או שלא -- מאתר ההוצאה.